



Beste Buitenlandse hondenvriend,

Storm, regen, hagel... het spreekwoord "Maart roert zijn staart" is meer dan waargemaakt! Hoe vinden jouw honden dit weer? Willen ze naar buiten als het regent of staan ze op de drempel te twifelen? Bij de honden van ons team komen alle variaties voor! Van honden die blij door de plassen banjeren tot de honden die nog geen teen buiten de deur willen zetten. Hetzelfde geldt voor de storm: sommige van onze honden vinden er niks aan of zelfs eng, maar er zijn er ook die maar wat graag hun koppie helemaal leeg laten blazen zoals Sjakie en Princes! We nemen je deze maand weer mee met ontroerende verhalen en tips voor dierenartsbezoek.

Veel leesplezier gewenst!



### Jouw verhaal



Wij houden van verhalen. Mooie, ontroerende verhalen, maar ook de minder rooskleurige en verdrietige horen daarbij. Verhalen over het leven met honden uit het buitenland. Wij willen jouw verhaal horen en opschrijven. En dan willen we deze delen met andere eigenaren en geïnteresseerden om hen deelgenoot te maken van wat we allemaal beleven met onze buitenlandse honden. Deze maand vertellen we het verhaal van Gerda en Robbie. Klik << [hier](#) >> om naar het verhaal te gaan. Wil jij ook jouw verhaal vertellen? Mail ons dan op [buitenlandsehond@gmail.com](mailto:buitenlandsehond@gmail.com)

### Komt een hond bij de dokter

Een bezoek aan de dierenarts is voor veel honden en daarmee ook voor hun eigenaren een hele opgave. Het is spannend om veel; het is onvoorspelbaar, mensen zitten aan je lijf, de geuren zijn overweldigend... wij begrijpen heel goed dat veel honden liever niet naar binnen gaan. Maar helaas is het wel noodzaak dat jouw hond enigszins vrij een dierenartspraktijk inloopt én zich zonder al te veel stress kan laten behandelen. Jij als eigenaar kan daar heel wat in betekenen om dit voor elkaar te krijgen. Onze collega, lid van het kennisteam, Michel Berendsen van de Zwerfhondenschool schreef er een informatief artikel over: 7 tips voor een bezoek aan de dierenarts. Klik << [hier](#) >> voor het hele artikel.



## Nieuwsbrief

Grenzeloze  
hondenliefde

Maart 2021

### Grenzeloos verliefd – Roger gered

Roger leefde onder erbarmelijke omstandigheden. Negen jaar lang. Tot hij gered werd door Vicky en een ware metamorfose doormaakte. Lees [zijn](#) verhaal hier.



Hartelijke groet,

**Suze Steenbergen & Marleen van Baal**

P.S. Ken jij iemand die een buitenlandse hond wil adopteren? Stuur hem dan deze link naar ons << [Ebook](#) >> toe, dan weet je zeker dat hij of zij goed geïnformeerd keuzes kan maken.

---

**Like onze Facebookpagina De buitenlandse hond en blijf op de hoogte!**

Samenleven met een buitenlandse hond, daar is veel over te delen! Word lid van onze [Facebook ledengroep](#) voor eigenaren Ik heb een buitenlandse hond.

---



Foto gemaakt door Rob Wensveen



## Nieuwsbrief

Grenzeloze  
hondenliefde

Maart 2021