

De buitenlandse hond



Alles over adoptie en samenleven

Door: Anita Kiers

Foto's: Suze Steenbergen

'Met dit boek willen we mensen informeren over alle facetten rondom adoptie en samenleven. We willen mensen bewustmaken dat samenleven in het algemeen, en buitenlandse honden in het bijzonder, een commitment vraagt waar je tevoren goed over na moet denken. Dat je inzicht moet hebben in je hond, maar zeker ook in jezelf, om er samen iets moois van te maken. Dat je bewust bent van wat er mogelijk is en wat de beperkingen zijn. Dat je een realistische kijk houdt op wat je van de hond vraagt en dat welzijn van je hond altijd op nummer één staat.'

Dit staat te lezen in het voorwoord van een boek over het samenleven met een hond die geadopteerd is uit het buitenland, geschreven door Marleen van Baal en Suze Steenbergen. Samen delen zij een grote passie voor buitenlandse herplaatsers. Dat uit die passie een boek moest voortkomen, was eigenlijk van meet af aan niet meer dan logisch voor de auteurs. Het resultaat is een waardevolle gids die je leidt langs heel veel kennis zoals die op dit moment beschikbaar is.

Eerlijk, soms rauw, maar hoopvol

Een hond uit het buitenland heeft vaak al heel veel meegemaakt voordat hij wordt 'gered' door een goedbedoelende nieuwe eigenaar in veel

De mooiste vraag die je aan je hond kunt stellen is:

'WIE BEN JIJ?'

Debby van Dongen (geïnterviewd in het boek)

betere oorden. Met jouw liefde alleen kom je er niet. Suze en Marleen willen graag dat je je meer dan goed voorbereidt op de komst van jouw eventuele nieuwe huisgenoot om te voorkomen dat jouw roze wolk voor je ogen uiteenspat. Het mooie is, dat het boek niet alleen de uitdagingen van adoptie behandelt, maar ook praktische tips biedt voor het omgaan met mogelijke problemen. Eerlijk, soms rauw, maar gelukkig ook hoopvol!

Toegegeven, mijn leestocht startte wat ambivalent. Zo'n dik boek over honden uit het buitenland? Hoewel ik heel goed begrijp dat we dieren die het elders slecht hebben graag een beter leven willen bieden, heeft het ook iets kroms. Onze eigen asielen zitten overvol met trieste honden. Bovendien houden we een systeem in stand waarbij dierenleed een lucratief verdienmodel is voor kwaadwillende mensen in het buitenland. Dat wordt in dit boek ook niet verbloemd. Zonder bij te



dragen aan geboortebeperving in de landen van herkomst blijft het dweilen met de kraan open, vinden ook Steenberg en Van Baal. En ze pleiten er ook voor dat we ons ervoor inspannen om de leefomstandigheden van de dieren te verbeteren, daar waar ze nu wonen. Maar ondertussen kunnen we ook heel veel dieren uit erbarmelijke omstandigheden halen en ze hier proberen een beter leven te bieden.

Betrouwbare stichtingen versus malafide

Al lezende kreeg ik de smaak steeds meer te pakken. Het boek bevat een schat aan informatie over de hele weg die een hond uit het buitenland aflegt, in het land van herkomst maar ook in onze gezinnen. Heerlijk om je te kunnen laven aan de kennis en ervaring die Suze en Marleen hebben samengebracht in dit boek! Waar komen adoptiehonden zoal vandaan? Hoe wordt er daar met hen omgegaan? Wat kunnen de effecten zijn van trauma's, stress en barre leefomstandigheden op de hond, mentaal en fysiek? Hoe kun je je daarop voorbereiden? Welke hond past bij jou en bij welke hond pas jij? Hoe verloopt een adoptie? Hoe kun je betrouwbare stichtingen onderscheiden van malafide? Hoe vang je je hond op in zijn nieuwe leven? Hoe kom je tegemoet aan zijn behoeftes? Welke gezondheidsissues dienen zich zoal aan bij adoptiehonden? Hoe kan je betrouwbare kennis tot je nemen? En hoe kan je op een andere manier bijdragen aan een beter leven voor

honden in het buitenland, daar waar ze wonen? Er is ondertussen veel kennis en ervaring opgedaan en wat kan ons dat helpen om het zo goed mogelijk te doen!

Niet altijd gedoe

Hoewel de auteurs geen doekjes winden om hoe ingewikkeld en moeilijk het kan zijn, is het ook weer niet zo dat het adopteren van een hond uit het buitenland altijd gedoe met zich meebrengt. Soms pakt het gewoon goed

*'Een leuke tip is, om je **KIND** je **HOND** voor te laten lezen uit hun **FAVORIETE BOEK**. Dat schept een band en het is een **RUSTIGE ACTIVITEIT**, waarbij niets van de hond verwacht wordt.'*

uit en voelt de hond zich snel bij jou thuis. Maar het kan ook anders gaan. De verandering van leefomgeving is altijd groot en heeft op iedere adoptant impact. Suze en Marleen vinden dat je daarop maar beter goed voorbereid kan zijn. Het kan vervolgens altijd nog meevallen ...

Naast heel, heel veel informatie vind je door het boek heen ook interviews met mensen die ervaring hebben met het adopteren van een buitenlander of met het werken in het buitenland. Deze persoonlijke verhalen, mooi, verdrietig, vrolijk, versterken de boodschap van het boek. Vooral de verhalen van Suze Steenberg raakten mij. Ongelooflijk wat zij en haar partner Fred allemaal hebben gedaan (en zeker ook gelaten) voor de opvang van honden uit het buitenland. Diepe buiging! Maar ook voor de anderen die zijn geïnterviewd, waaronder meerdere bekenden uit kynologisch Nederland.

Oproep aan hondenprofessionals

Aan het einde van het boek roepen Suze en Marleen alle hondenprofessionals op om bij elk contact met buitenlandse honden en hun eigenaren naar het grotere plaatje te kijken. Ze benadrukken het belang van begrip voor de achtergrond van de hond en eigenaar, en adviseren om methoden, protocollen en 'moeten' los te laten. In plaats daarvan moedigen ze ons aan om oprecht nieuwsgierig en open te zijn, en alert te zijn op onze (voor)oordelen. Laten we de buitenlandse honden en hun eigenaren daadwerkelijk zien en hen op een passende manier helpen, met als uiteindelijk doel een positieve impact op hun levens. Bovendien ben je uitgenodigd om deel te nemen aan de Specialisatie Buitenlandse hond



en samen te werken in een collegiaal team om de wereld voor deze honden en hun eigenaren een stuk mooier te maken. Het boek overtuigt mij er in ieder geval van dat het begeleiden van (mensen van) buitenlandse honden veel meer vereist dan standaard instructeursdiploma's en jaren ervaring met de Nederlandse huishonden.

Koop dit boek!

De helft van de opbrengst van elk verkocht boek gaat via de stichting naar een dieren-doeel in het buitenland; doelen die bijdragen aan een structurele verbetering van dieren-welzijn ter plaatse.

*'Je kunt niet **ALLE DIEREN** redden, maar je kunt je wel **INZETTEN** voor het **CREËREN** van een **BETER LEVEN** ter plaatse'*



Hond InZicht

Marleen en Suze namen samen het initiatief tot Buitenlandse Hond InZicht met als doel om zowel eigenaren als hondenprofessionals eerlijke informatie te geven over het leven van en met honden uit het buitenland. Hond InZicht biedt advies en cursussen aan eigenaren en opleidingen voor hondenprofessionals.

Het boek De buitenlandse hond is een prachtig kenniswerk van Hond InZicht, met daarnaast een website als bibliotheek (buitenlandsehondinzicht.nl/boek) met aanvullende informatie en links. ■